

# PASEN 2020

Altijd ontbreekt er iets, er zit een leegte in al mijn intuïties. En het is vulgair, dit niet compleet zijn, het is vulgair, nooit was ik zo vulgair als in deze angst, in dit 'Christus niet hebben' – een gezicht dat ingezet kan worden voor een werk dat niet geheel verloren gaat in pure intuïtie in eenzaamheid.

**Pier Paolo Pasolini**

'Wat is de mens dat Gij aan hem denkt, het mensenkind dat Gij zo voor hem zorgt?' Mijn leven lang heeft geen vraag mij ooit zo getroffen als deze. Alleen Christus neemt alles van mijn menselijkheid ter harte. Want die Mens, de Jood Jezus van Nazareth, is voor ons gestorven en is verrezen. Die verrezen Mens is de Werkelijkheid waarvan heel de positiviteit van het bestaan van elke mens afhangt. Elke aardse ervaring die beleefd wordt in de Geest van Jezus, verrezen uit de doden, bloeit in de eeuwigheid. Dit ontbloeien zal niet enkel aan het eind van de tijd plaatsvinden; het is reeds begonnen in de schemering van Pasen. Daarom drukt het bestaan zich, als ultiem ideaal, uit in een *bedelen*. De ware hoofdrolspeler van de geschiedenis is de bedelaar: Christus die bedelt om het hart van de mens en het hart van de mens dat bedelt om Christus.

**Luigi Giussani**

Gemeenschap en Bevrijding

