

# KERSTMIS 2024

*‘Wie en wat, te midden van de hel, geen hel is’.*

De hel is al hier. Er zijn twee manieren om er niet onder te lijden. De eerste gaat de meesten gemakkelijk af: accepteer de hel en word er zozeer deel van dat je het niet meer ziet. De tweede is riskant en vergt voortdurende waakzaamheid en verdieping: zoeken en leren herkennen wie en wat, te midden van de hel, geen hel is, en dat laten voortduren, het ruimte geven.

**Italo Calvino**

‘Wie en wat, te midden van de hel, geen hel is’. Dat is gebeurd! We willen de mist der gewoonte uit onze ogen en harten wegvegen en het grote nieuws, de grote verkondiging, het grote feit, de grote gebeurtenis hernemen. ‘Wie en wat, te midden van de hel, geen hel is’: de Bestemming, onze Bestemming, is een Aanwezigheid geworden. Maar een Aanwezigheid als een vader, een moeder, een broer of een vriend, als een onverwachte reisgenoot die we ontmoetten op onze weg. Een reisgenoot: Emmanuël, God met ons! Het is gebeurd!

**Luigi Giussani**

